

VykortsNytt

Nr 2/2009

Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2009-05-01

Rapporter från diverse medlemsaktiviteter våren 2009

• Besök på Stadsbyggnads- kontoret

Vårprogrammets första aktivitet var ett besök på Stadsbyggnadskontoret.

13 medlemmar slöt upp i Värjans reception där de mottogs av ciceronen Jan-Erik Landh som inledde programmet med en halvtimmes visning av Modellverkstaden. Här visades gamla trämodeller i olika skalor, men också den nya tekniken med digital bildbehandling samt tillverkning av husmodeller i plast.

Därefter bjöds det på kaffe med dopp i Stadsbyggnadskontorets konferensrum. Jan-Erik fortsatte berättandet om olika byggplaner

för Eskilstuna idag och flera år framåt.

Många var frågorna som visade sig vara ett ömsesidigt utbyte, eftersom föreningens äldste medlem, Rune Eriksson, fanns med bland de besökande. Deltagarna hade många synpunkter på Eskilstuna förr och nu vilket livligt diskuterades.

Samtliga deltagare var mycket nöjda med visningen och Jan-Erik tackades med en bok för den intressanta visningen av gårdagens och morgondagens Eskilstuna.



Gamla Brandstationen

• Vykortsmässan 2009

Årets Vykortsmässa gick av stapeln lördagen den 28 februari. Byte av lokal, från Klosters församlingshem till Seniorcentrum, mitt i stan, blev ett lyckat val.

Vid öppningsdags stod besökare på kö för att få ta del av lotteri, föredrag och vykortsförsäljares utbud.

Föredrag

Ordförande Lennart Pettersson höll två mycket uppskattade föredrag. Det första handlade om vykortets historia. Det andra blev en virtuell stadsvandring runt Fristadstorget. Lennart lockade många att nicka igenkännande och skratten kom med jämna mellanrum!



Lennart Pettersson höll föredrag. Foto: Rolf Adolfsson

Café

Zara i Caféet hade fullt upp från tidig morgon till dess mässan slog igen sina portar! Vilken tur att mamma Lillemor, kunde ställa upp och hjälpa till med smörgåsberedningen! Styrelsen framför ett varmt tack till Zara för goda mackor och trevlig service till de besökande som kom och tog del av det hela.



Öbergs Kontorsfabrik i Eskilstuna

Säljare

Den här gången hade vi många nya säljare som kom till Eskilstuna. Men även säljare som varit med på våra tidigare mässor hade bokat bord. Totalt fanns nu mellan 80 000 och 100 000 kort att gå igenom. Många fyndade, många fann just det kortet som fattades i samlingen. En del fann nya samlingsområden.

Det fanns även böcker till försäljning på mässan.

Johan Lindhén hade tagit med sin Örebro-bok och även sin nya bok om vykort från vardagslivet. En mycket trevlig bok som ger en sammanfattande bild av hur livet levdes förr i tiden.

Nya lokalen bra!

Det är vår förhoppning att vi även nästa år ska få inhyra oss i denna lokal.



En vy över SeniorCentrum.

Foto: Frasse Szabo

• Utställning på Sveaplan

Mellan den 1 och 14 mars, dvs direkt efter Vykortsmässan, sattes utställning av gamla vykort från Eskilstuna och Torshälla upp i lokal på köpcentrum Sveaplan.

Redan första dagen var många nyfikna in och tittade, fastän

utställningen var under uppbyggnad. Under första veckan räknade vi antalet besökande till i medeltal 100 personer per dag!



Centraljärnvägsstationen i början av 1900-talet.

Andra veckan utbyttes ett antal kort och därmed kunde utställningen besökas ännu en gång med nöje! Den här gången var det vyer från Nyfors, Fröslunda, "Broar i Eskilstuna" och vykort som är feltryckta. Feltryckta vykort kan exempelvis visa en vy från Drottninggatan, men det står att det föreställer vy från Nygatan eller Kungsgatan.

Eldsjalarna Eric och Gunvie Vieweg, ordföranden Lennart Pettersson, Folke Johansson och Rune Lennstrand ställde upp som värdar under dessa 14 dagar.

Eric Vieweg kom med idén att göra färdiga skyltar som kan anpassas till olika utställningar i olika områden. Denna idé var det ingen som helst tvekan om att styrelsen köpte och därför börjar vi nu bygga upp denna allteftersom.



Flygvy över Norr med Klosters Kyrka och gamla busstationen i centrum.

• Presentation på Rotary

Lennart Pettersson höll onsdagen den 18 februari ett mycket uppskattat visning av bilder från Fristadstorget. Föredraget kallades "En virtuell vandring runt Fristadstorget" och det uppfattades också av många på detta viset. Många positiva reaktioner och kommentarer kom Föreningen till del.

Vi tackar Lennart för att han har tid och ork att ta sig an dessa

aktiviteter som är så väldigt uppskattade!

• Medlemsmöte mars

Det var 18 medlemmar som kom till mars månads medlemsmöte.

Rapport lämnades om vad som hänt i föreningen sedan i februari, då årets vykortsutställning genomfördes med rekordstort besöksantal i Seniorcentrum. Vidare hade föreningen ställt ut vykort på Sveaplan i två veckor, 1-14 mars, vilka sågs av drygt 1.400 besökare.



Styresbostaden vid Gevärsfaktoriet i Eskilstuna.

Ordföranden påminde om träffen med Eskilstuna Myntklubb den 31 mars, och utflykten till Enköpings Antik och Samlarmässa den 4 april.

Den 17 – 19 april deltar föreningen med en vykortsutställning

på Munktellaréan, innan vårsäsongen avslutas med en stadsvandring den 17 maj med start från Stadshuset.

Vidare skedde en utlottning av vykort rum, som skänkts till föreningen, innan varm korv och kaffe smakade gott. Mera information finns för dem som inte kunde närvara finns på www.etunavykort.se.

• Utflykt till Enköpings Antik & Samlarmässa

Lördagen den 4 april 2009 samlades medlemmarna i Eskilstuna Vykortsförening för vårens årliga utfärd. Denna gång gick färden återigen till Antik & Samlarmässan som Enköpings Filatelistförening anordnar i S:t Ilianshallen i Enköping.

Ett fint vårväder visade upp sig under resan till Enköping, och väl framme passade deltagarna på att titta runt bland alla utställare i den stora sporthallen. En del valde att

samåka och andra reste till Enköping på egen hand.



Vy över Enköpings Antik & Samlarmässa.

Foto: Folke Johansson

Många hittade det som de saknade, men kanske inte alla behövde. När orken tröt så smakade korven, kaffet och bullen gott, varefter det var dags för nya rundvandringar bland utställarna.

Till slut var alla nöjda med utfärden och tackade varandra för en trevlig dag. Återfärden hem till Eskilstuna med inköpta fynd startade.

Medlemsantal våren 2009

Det är med glädje redaktionen kan meddela att medlemsantalet ökar. Under våren har ytterligare fem personer sökt och beviljats medlemskap i Vykortsföreningen.

Därmed är vi sakta men säkert på väg mot 60 medlemmar!

Mässor och utställningar visar att intresset för gamla vyer är stort, inte bara hos den "mogna" publiken utan även bland de yngre! Den yngre generationen kanske inte har så stort intresse av att samla, men de vetgiriga ungdomar som besökt både vykorts-mässan och utställningen på Sveaplan visar att intresset för lokalhistoria finns!

Hemsidan

Utställningar är en ny rubrik på hemsidan. Här finns rapporter och kanske även bilder från de utställningar föreningen deltar på.

Gallerierna fylls på med nya kort med jämna mellanrum. Några medlemmar har lämnat in bilder som vi får disponera i dessa gallerier. Detta framför vi här och nu ett stort tack för!

Har du bilder/kort som du vill bidra med är du välkommen att göra så. Det enklaste sättet är att

maila kort eller bild till webmaster (webmaster@etunavykort.se) för vidare utläggning på nätet.

Eventuella övriga kommentarer och idéer är också välkomna!

Det kom ett vykort

"Hej alla Vykortsvänner!

Skickar en varm hälsning från Koh Lanta i Thailand. Sista dagarna här. Vi ses.

Hälsningar Jan Eriksson (Sthlm)



Vi hoppas Jan Eriksson har kommit hem ordentligt och ser fram mot att träffa honom inom snar framtid!

Program våren/hösten 2009 och några andra aktiviteter

2009-04-17—19 (fredag – söndag)

BoMässan 2009 arrangeras och Vykortsföreningen ställer ut vykort under dessa dagar. Rapport från mässan kommer i senare nummer.

2009-05-17 (söndag), kl 14-16 **OBS !! Tiden**

Våravslutning med guidad stadsvandring. Det är vår medlem Eva Söderberg som är vår guide! Vandringen avslutas med möjlighet till samvaro med kaffe på ett konditori i Gamla staden. Anhöriga är välkomna att delta i stadsvandringen!

Ingen föranmälan!

Plats: Samling vid Stadshusets ingång mot torget.

2009-07-05 (söndag), kl 12-16

Sörmlandsgården, Djurgården. Vykortsutställning och kortare föredrag. Vi räknar med att Lennart Pettersson pratar om vyer från Eskilstuna och Yvonne Karlsson berättar om helgkortens utveckling under 1900-talet. Föredragen hålls mellan kl. 14.00 – 15.00.

2009-08-15 (lördag), kl 14-16

Höstupptakt med bildvisning i Hällby. Det är vår medlem Bengt Nilsson som inbjudit oss till en bildvisning om Hällby. Kaffe och trevligt umgänge kommer också att hinnas med.

Plats: Samling hos Bengt vid Hällby Oppgård.

Tips på andra föreningars och övriga aktiviteter

2009-10-24 (lördag), kl 10-15

Mälardalsträffen. Det är Örebro Filatelistförening som arrangerar Mälardalsträffen denna gång.

Plats: Läromedias lokaler, Ormestagatan 2, Örebro.

Månadens vykort

För våra medlemmar som inte har tillgång till Internet visar vi från och med nu de tidigare vyer som publicerats på hemsidan.

En idé om att visa vyer från förr i jämförelse med dagens vy föddes hos webmaster för hemsidan.

Serien startades med foto från Fröslunda. Redaktören för medlemsbladet hade köpt ett vykort som i den stunden var svårt att placera. En arbetskamrat hjälpte till att lösa problemet!

April 2006



Vykortet är utgett av Sagokonst Förlag: Urby Pappersbolag, Eskilstuna. Det är postgånget i mitten av 50-talet.

Det visar Fröslunda i slutet av 40-talet, möjligen början av 50-talet. Husen i bakgrunden är höghusen i

Hästskobacken. Mellan huset i förgrunden och huset med gaveln ligger Björkhultsvägen.

Hur ser det ut idag?

Foto taget på samma plats i april 2006. Nog kan man väl tycka att det var finare förr!



Fotot är taget av Janne Hendén en dag i april 2006.

Huset längst till vänster har man byggt på med trapphus på utsidan. Det andra huset från vänster har fått balkonger på kortsidan.

Tillkommit har de bruna tegelhusen, som kallades "experimenthusen" av en del infödda Fröslundabor. Ett litet sophus/förråd (bakom Kommunfastigheters flagga) har också kommit till på senare tid.

Den före detta gräsmattan är nu asfalterad.

Maj 2006

Vykortet föreställer Nybrogatan och Eskilskyrkan. Nybrogatan leder till Fristadstorget och Eskilstuna Stadshus. Till vänster låg "Skärgår'n" som revs 1936 för att ge plats åt Stadshotellet. Stadshotellet stod klart 1939.

Eskilskyrkan, som byggdes 1902, revs 1966 för att ge plats åt hyreshus som idag inrymmer både bostäder och kontor.



Vykortet från Nybroplan är postgånget någon gång i början av 1900-talet.

Dagens vy

Förändringen är total. Ingenting av den gamla bebyggelsen finns kvar.

Eskilskyrkan revs 1966. Markförhållandena gjorde att man tvingades ta detta beslut. Här gavs istället plats åt Gunnar Graflunds hus som inrymmer både lägenheter och kontor. Här inryms idag bl a Tidningen Folkets redaktion, läkarmottagningar m.m.

Till vänster syns gavel på Stadshotellet som byggdes 1936-39. Nybrogatan kallas idag i folkmun för restauranggatan.



Nybroplan en dag i april 2006. Fotot är taget av Kjell Karlsson.

I bakgrunden syns Stadshuset.

I förgrunden, t h, syns en liten del av den cirkulationsplats som byggts på nästan samma ställe som rondellen låg fram till i mitten av 60-talet då den nya bron byggdes över Eskilstunaån.

Efterlysning

Ett avslutande svar i efterlysningen av vyn från Strandgatan publiceras nedan. Svaret hänvisar i texten till tidigare publicerade svar.

Frågan löd: Vet du vad man använde det tillfälliga smalspåriga järnvägsspåret på Strandgatan till?

Det har inkommit några synpunkter på järnvägsspåret till Vykortsföreningens hemsida, och jag vill lämna följande synpunkter som kanske kan leda framåt.

HRRJ betyder Helsingborg-Råå-Ramlösa-Järnväg, som var en smalspårig (600 mm) järnväg, vilken invigdes 1891. 1906 utökades spårvidden till normalspår och lok och vagnar såldes till andra smalspåriga järnvägar i Sverige.

Den farbror på Nålmakaren som talas om i texten, har rätt att det gick en normalspårig järnväg från Södra station till Norra station och till Munktellområdet vid Slakthuset.

Där Nålmakaren ligger idag, gick järnvägen förbi Kolimporten.

Där OK/Q8 bensinmack ligger idag, låg fram till i början av 1970-talet Norra Sörmlands Järnvägs lokstallar med den vändskiva han kommer ihåg. Dessa byggnader innehöll fram tills de revs, lokaler för Termindustrier som byggde fristående plåtgarage.

Detta kan alltså inte vara samma sträckning han minns, då det skiljer två kvarter mellan dessa järnvägsspår.

På den bifogade kartbilden från 1927, syns att spåret gick vidare från Norra Station till Munktells gjuteri i kvarteret Nätet samt till Norra hamnen.

Nästa person talar om att han har fått veta att rälsen var speciellt utlagd för transporter till och från Luth & Roséns fabrik.



Luth & Rosén hade ett stickspår med normalspår, under 1920-talet från Norra station gick över Grängsgatan och in på Törnerosgatan och in till sin fabrik. Se på nedanstående kartbild i detalj från 1927, så syns detta område bättre.

Redan på 1907 års karta över Eskilstuna syns detta järnvägsspår utsatt.

Teglet till Klosters Kyrka, som började byggas november 1925, kom med båt från Lida tegelbruk i Södertälje, och lastades av vid kajen vid Nybron. Detta kommer föreningens nestor Rune Eriksson ihåg, som inte kunde förstå att alla högar med tegelstenar kunde gå åt.

